

Edjan Westerman : de Messias leren

Reactie van een lezer

Mijn eerste opmerking is deze: een prachtig en zeer opmerkelijk boek! Het is namelijk na 20 eeuwen een kantelpunt in het nadenken over de relatie van de kerk tegenover het joodse volk!

Maar het is ook een pittig boek, niet alleen vanwege de Joodse begrippen, maar ook omdat je denken over de verhouding Oude Testament en Nieuwe Testament, tussen kerk en Israël, volledig over de kop gaat.

Nu was ikzelf dertig jaar geleden al bezig gegaan me over Israël te verdiepen, maar dit boek heeft mijn kennis in deze veel meer verdiept en onderbouwd.

Als Gereformeerde jongen opgegroeid met het idee dat als je sterft je ziel naar de hemel gaat en dat aan het eind der tijden de hele aarde in vlammen opgaat, ben ik onbewust in dit spoor door blijven gaan totdat je gaat ontdekken dat er veel meer te zeggen valt over het einde van deze oude aarde Ja, dat de aarde vernieuwd zal worden bij de komst en Wederkomst van onze Heer Jezus Christus, de Messias van Israël.

Ook heeft dit boek voor mij een grote bijdrage geleverd aan de vraag hoe al die teksten uit de OT-ische profeten en de brieven van Paulus, Petrus en Openbaring met elkaar in een goed raamwerk te zetten en ze werkelijk tot hun recht te laten komen!

Ds. Westerman, die ik persoonlijk als jaargenoot heb mogen leren kennen en waarderen, is door honderden teksten en verhalen zowel van OT als NT heengekropen en heeft op vele plaatsen een verhelderend nieuw licht laten schijnen door konsekvent het Nieuwe Testament in de bedding van het Oude Testament te laten blijven. Hij heeft niet, zoals zoveel eeuwen gebeurd is, het Nieuwe Testament losgekoppeld van het Oude Testament, waardoor de kerk zich als "het nieuwe Israël" kon presenteren aan de volkeren buiten Israël. Zo raakte de kerk ook volledig het zicht op het concrete land en volk van Israël uit het oog.

Ik noem slechts een 5-tal onderwerpen die me erg aanspraken :

- De Dag des oordeels waarvan de schaduwen al in vroegere tijden zichtbaar werden in de drama's van een drievoudige ballingschap en tenslotte nog eens de Holocaust. Maar ook de oordelen over de volkerenwereld.
- De onderlinge verbondenheid van de eerstelingen van Israël in Jezus Messias met die van de eerstelingen uit de volkeren.
- Het gerechtvaardigd en geheiligd worden in Jezus Messias zowel van de eerstelingen van Israël als van de volkeren waardoor dezen op hun beurt verder gebruikt zullen worden voor de voortgaande heiliging zowel van Israël als van de volkeren. Een geweldig panorama wordt hier al in grote lijnen zichtbaar! Christus die ons met Israël geheiligd heeft en ons tegelijk de mogelijkheid geeft ons leven te heiligen en zodoende als priesters voor het Koninkrijk te functioneren...

Het heil is uit de Joden!

- De uitlegging van de achtste dag , de komst van de Messias van Israël en de tekst uit Hand 3 : 20 e.v over de wederoprichting aller dingen. Het herstel van de oude aarde in haar oorspronkelijke setting.
- De priesterdienst van Israël en de priesterdienst van de NT-ische gemeente die met elkaar verbonden worden. Erg mooi.

Wat me ook erg aansprak was het persoonlijke geloof van de schrijver en zijn houding tegenover de Schriften als het Woord van God. Dit zie je maar zelden onder theologen. De bede van ds. Westerman dat door deze studie zijn kennis over God en zijn liefde tot Hem dieper zou worden door Zijn ondoorgrondelijke wegen enigszins beter te begrijpen, is bewaarheid !

Je kunt namelijk zo gemakkelijk verdwalen in het labyrint van meningen en visies over de eindtijd, Israël en de kerken enz., enz. En je kunt mistroostig en ontmoedigd raken door de inktzwarte bladzijden uit de geschiedenis van de kerk (en haar drek ...) over wat wij de Joden allemaal hebben aangedaan.

Daarom zie ik dit boek als een geschenk uit de hemel, een door de Here God geleide visie dat ds. Westerman niet verdwaald en niet ontmoedigd is geraakt,

maar met een positieve en duidelijke visie het grote verhaal van Israël en de volkeren in nieuwe bewoordingen uit de doeken heeft mogen doen.

Juist in deze tijd waarin de Here God Israël terug brengt en de kerken tot bezinning komen, is dit boek niet slechts een aanbeveling, maar een noodzaak om alle gegevens uit de Schriften zo goed mogelijk in onderlinge samenhang te lezen. Ja, om ook de Here God Zelf in Zijn onnaspeurlijke en vaak ondoorgrondelijke wegen steeds beter te leren kennen en lief te hebben !

Ds. M. J. Koppe

Dokkum, januari 2020